



**KUNST:
DAAR
ZIT
VERZET
IN**

CREATIEF VERZET

Veel van de muziek die jij nu luistert komt voort uit muziek die in de tijd van de trans-Atlantische slavernij ontstond. Denk aan blues, reggae en rumba, maar ook samba en hiphop. Afrikaanse muziekritmes en klanken reisden mee met tot slaafgemaakte mensen en op plantages onstonden nieuwe muziekstijlen. Om verborgen kritiek te leveren, op te roepen tot opstand of als troost, om aan het dagelijks geweld te ontsnappen. Naast muziek, waren ook dans, theater en beeldende kunst een middel van verzet tegen onderdrukking. Ook vandaag zetten mensen creativiteit in voor een meer rechtvaardige wereld.